



Michiel

'Gelukkig is nu alles anders'

Ik was negen jaar toen ik mijn eerste sigaret rookte. Als kind was ik al een probleemgeval. Ik was beïnvloedbaar, agressief, had ruzie met mijn ouders en werd van alle scholen getrapt. Ik heb in de bak gezeten, alle drugs gebruikt die er bestaan en sowieso alles gedaan wat God verboden heeft.

Gelukkig is alles nu anders. Maar dat ging niet zomaar.

Mijn vader was atheïst. Van huis uit heb ik niets van het christelijk geloof meegekregen. Maar ik weet nog dat ik als jongetje mijn opa en oma aan tafel hoorde bidden als ze bij ons op bezoek kwamen.

Op mijn veertiende vroeg ik aan een vriend of hij een

Molenaar

bijbel voor mij had. Ik weet niet waarom, maar ik had de drang om dat te vragen. Ik heb een tijd lang uit dat boek gelezen, maar ben er al snel mee gestopt. Ik wilde me graag aan de Tien Geboden houden, maar las teksten in de verkeerde context – ik snapte er niets van.

Tussen licht en duisternis

De jaren erna waren niet zo leuk: opvangcentrum in, naar het internaat en uit huis gestuurd. Ik kwam in aanraking met wiet, hasj, heroïne, speed, LSD en kalmerende tabletten. Tijdens een speedervaring hoorde ik een stem luid en duidelijk zeggen: 'Wij geven je oerkracht.' Ik keek om me heen,

‘Ik hoorde een stem luid en duidelijk zeggen: Wij geven je oerkracht’

maar wist niet wie het zei. In ieder geval niet een van de andere mensen in die kamer.

Maar er waren ook grappige dingen. Tijdens een LSD-trip wilde ik Jezus wel eens zien, en – poef! – Hij kwam toen zo door de muur naar binnen lopen. Ik was verbaasd dat dat zomaar gebeurde.

Ik heb ook meegemaakt dat er een vrouw op me af kwam lopen en zei: ‘Jezus geeft je ware rust.’ Naar rust was ik al heel lang op zoek – ik leefde dagelijks in angst en onrust.

Achteraf lijkt het wel of God me al die tijd probeerde te vinden.

Maar er was een strijd gaande. Een strijd tussen licht en duisternis.

Toen ik aan het zappen was, kwam ik op de zender SBS6 een uitzending van Joseph Prince tegen – een pastor uit Singapore. Hij vertelde over Jezus. Wat hij

zei, raakte me enorm: letterlijk zelfs. Ik had in die tijd veel pijn in mijn rug. En terwijl Prince sprak over Jezus en over Jezus’ vermogen om bovennatuurlijk te genezen, verdween die pijn helemaal.

Ik was toen al ruim dertig jaar verslaafd aan marihuana. Ik had zelf geprobeerd om ervan af te komen, maar mijn pogingen mislukten steeds weer. Het lukte me gewoon niet op eigen kracht. Toen hoorde ik Prince zeggen: ‘Je kunt niet op eigen kracht stoppen met zonde. Spreek in plaats daarvan hardop uit wie je bent, terwijl je aan het zondigen bent. Zeg dan: Ik ben de rechtvaardigheid van God in Christus.’

Dat ben ik toen maar gaan doen. En toen stopte in korte tijd mijn jarenlange verslaving. Eindelijk – en daar ben ik heel blij mee, Halleluja. Dankzij Jezus. Maar ik besef heel goed, dat als ik stop met Jezus, en

als ik weer op eigen kracht ga handelen, dan val ik direct terug in mijn verslaving. Dat weet ik zeker.

Uit de hemel, in mijn hart

Ik was benieuwd of er ook in Nederland een kerk zou zijn die leek op New Creation Church van Pastor Prince. Ik stuitte bij mijn zoektocht op Jong en Vrij Amsterdam. Toen ik in een dienst van die kerk zat, werd ik erg emotioneel. Na afloop van de dienst liet ik voor me bidden. Op die dag heb ik Jezus aangenomen in mijn leven. Al het oude heb ik toen achtergelaten. En een paar weken geleden heb ik me daar laten dopen.

Nadat ik voor me had laten bidden, kwam de Heilige Geest uit de hemel bij mij naar binnen. Dit was een bijzondere ervaring, die gepaard ging met oorsuizingen. Het was alsof er iets uit de

hemel kwam vallen, en rechtstreeks mijn hart binnenging. Halleluja! De avonden erna, toen ik in mijn bed lag, om te gaan slapen, was het alsof er een licht kwam, om mij te wassen. Ik kreeg ook dromen, die ik nu nog steeds heb. Ik begon mijn huis op te ruimen: alle dingen van mijn oude leven, zoals bepaalde muziek, seksfilms, en beeldjes die met wiet en hasj te maken hadden gooide ik weg. Ik merkte dat mijn nieuwe leven vorm begon te krijgen.

Wauw, wat is Jezus mooi, vol genade en liefde. Dat raakt me iedere keer. Dank u wel, lieve Jezus.

En als ik in de gelegenheid ben, praat ik met mensen alleen maar over Jezus.

Michiel Molenaar (1971)
Hovenier, Heerhugowaard